



BELANGENORGANISATIE VOOR SENIOREN

VITAMINEN

VOOR HET LEVEN

in deze editie:



**Muzikale Nieuwjaarsmiddag
pag. 12**



**zo begon het,
maar hoe eindigt het?
pag. 10**

21e JAARGANG nr. 1. maart, april en mei 2013

Colofon:

De afdeling Elst maakt deel uit van de Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren GELDERLAND en is opgericht op 21 maart 1985.

De doelstelling van de KBO volgens haar statuten is:

- Gestalte geven aan de GELIJKWAARDIGHEID van ouderen aan de overige leden van de samenleving en erkenning te krijgen in die samenleving, alsmede bij overheden, kerkelijke en maatschappelijke instellingen.
- De INTEGRATIE (in zijn geheel doen opgaan in) van ouderen binnen de gemeenschap bevorderen.
- HET BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN van alle ouderen in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

'Vitaminen voor het leven' is het bulletin van de KBO afdeling Elst / Overbetuwe. Het biedt de leden de kans om te schrijven of te lezen over zaken die de KBO Elst / Overbetuwe raken.

'Vitaminen voor het leven' verschijnt 4-maal per jaar.

Op verzoek wordt 'Vitaminen voor het leven' per e-mail toegezonden.

Redactie: Ger Daam (*eindredactie*)
José Staring (*secretariaat Vitaminen*)
Frans van den Boogaard (*lay-out*)

Verspreiding: Tom Pes

E-mailadres redactie: hwstaring@kpnplanet.nl
Website afdeling Elst: <http://elst.kbogelderland.nl>

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, in te korten, of anderszins redactioneel te bewerken. Copyright berust bij de auteurs van de bijdragen.

Wel en wee

Wilt u eventuele vreugdevolle en/of verdrietige gebeurtenissen van onze KBO-leden doorgeven aan Truus van Beek.

Adreswijzigingen:

Adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministrateur van de KBO afdeling Elst, Frans van den Boogaard.

Er zijn leden, die klagen over het feit dat post van de KBO op verkeerde adressen wordt bezorgd. Help ons dit te voorkomen door tijdig uw adreswijziging door te geven.

Opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de KBO afdeling Elst kan op elk gewenst moment bij de secretaris worden opgezegd; bij voorkeur gemotiveerd.

Restitutie van betaalde contributie vindt echter niet plaats.

VITAMIENTJE voor de maanden maart, april en mei 2013:

"De eerste dag van je pensioen is de eerste dag van het restant van je spaarcenten"

Inhoud

pag. 2	colofon
pag. 3	vitamientje van de maand / inhoud / van de redactie
pag. 4	bestuurlijk
pag. 5	activiteitenprogramma
pag. 6	Sinterklaasmiddag
pag. 7	een kleine reünie
pag. 8	advent- en kerstviering
pag. 9	in gesprek met
pag. 10	wat is een anagram?
pag. 11	hulp bij belastingaangifte
pag. 12	huishoudtips / nieuwjaarsmiddag
pag. 14	voorjaarsgedicht / watersnood
pag. 15	woordspelingen / samenstelling bestuur KBO afdeling Elst
pag. 16	puzzel

Van de redactie

Om het voor u als lezer aantrekkelijker te maken, is de redactie in zee gegaan met een nieuwe drukker. Daardoor kan ons blad *'Vitaminen'* in kleur verschijnen.

De redactie heeft er natuurlijk opgelet, dat de kosten van de kleurrijke *'Vitaminen'* niet hoger zijn dan voorheen.

In deze nieuwe editie van de *'Vitaminen'* leest u hoe u hulp van de KBO kunt krijgen bij het invullen van uw belastingformulier. Piet Brouwer informeert ons over hoe je een BIH (**b**elasting**i**nvul**h**ulp) kunt worden. Er wordt teruggekeken op de kerst- en Sinterklaasviering en Co van den Brakel doet verslag van de nieuwjaarsmiddag. De keuringsleeftijd voor het verlengen van het rijbewijs gaat van 70 naar 75 jaar.

De volgende *'Vitaminen voor het leven'* komt uit op 28 mei 2013. S.v.p. kopij inleveren voor 10 mei 2013 bij het secretariaat van de *'Vitaminen'*, José Staring, De Korte Helster 38, 6661 AE Elst, email: hwstaring@kpnplanet.nl

Bestuurlijk

Tekst: Ger Daam



Ger Daam

Als ik dit stuk in de computer aan het bewerken ben, heeft de winter voor de tweede keer toegeslagen. Vorst, sneeuw en koude is wat het weer ons nu geeft en velen onder ons snakken naar de lente en de zomer. Dit weer houdt ook veel mensen binnen, zij durven het huis niet uit omdat zij bang zijn te vallen. Het strooibeleid van de gemeente Overbetuwe maakt dit ook niet beter! Leuk is, omdat de vorst aanhoudt, dat er steeds meer wordt gesproken over het doorgaan van de Elfstedentocht. Maar zoals de wind nu tekeer gaat en de vallende sneeuw alle kanten opblaast, zal er afgewacht moeten worden of er een goede kwaliteit ijs komt. De hele route van de Elfstedentocht met helikopters schoonblazen kan en mag niet. Wat gaat 2013 voor de KBO afdeling Elst brengen of betekenen?

Geplaatste oproepen

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen meedenken, meepraten en meebeslissen over de invulling van het jaar activiteitenplan. Aan de invulling van het jaarplan 2013 – 2014 wordt momenteel al hard gewerkt. Zin om mee te doen? Neemt u dan contact op met de secretaris.

Tot onze vreugde hebben enkele leden op de oproep voor vrijwilligers, die de Nestor en Vitaminen en diverse mededelingen willen bezorgen, positief gereageerd. Onze dank hiervoor!

Verhoging keuringsleeftijd naar 75 jaar

Per 1 juli 2013 wordt de keuringsleeftijd van oudere rijbewijsbezitters verhoogd van 70 naar 75 jaar. Dankzij een wijziging van de 'Wegenverkeerswet 1994' is dit mogelijk gemaakt. Wij zijn erg blij met deze maatregel, omdat die verplichting voor ouderen erg kostbaar is.

Toegevoegd aan de Wegenverkeerswet is, dat met ingang van 1 januari 2013 het rijden onder invloed (van alcohol en/of drugs) onder de recidiveregeling is gebracht. Wie vanaf 1 januari 2013 binnen vijf jaar twee keer onherroepelijk wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed (van alcohol en/of drugs) raakt zijn/haar rijbewijs kwijt. Na de periode van rijontzegging moet dan opnieuw rijexamen worden gedaan.

Korte berichten

Voorzitter afdeling Elst

De functie van voorzitter afdeling Elst is nog steeds vacant.

Weet u een geschikte kandidaat, meld dit dan bij de secretaris of een bestuurslid.

Algemene ledenvergadering

Op woensdag 13 maart 2013 wordt de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. U kunt hierover lezen in de bijlage bij deze 'Vitaminen'.

Museum Plus Bus

Op ons verzoek voor deelname aan de Museum Plus Bus is nog niet gereageerd. Wij houden u hierover op de hoogte.

Zomeractiviteiten

Hierover gaan of zijn wij als bestuur in gesprek. Ook hierover hoort u nog van ons.

Cursus

Nadat de redactie van de 'Vitaminen' op 5 juni 2012 de cursus 'teksten schrijven' heeft gevolgd, is de redactie op 27 november 2012 opnieuw op cursus geweest.

Nu heette de cursus 'journalistiek schrijven'.



cursus in Bemmel
op 27-11-2012

Activiteitenprogramma

dag	datum	activiteit
woensdag	13 maart	Jaarvergadering en daarna bingo.
woensdag	27 maart	6 ^e Spellenmiddag.
dinsdag	9 april	Voorjaarsontmoetingsdag van Regio Zuid-Oost van KBO Gelderland in "De Valom" in Huissen. Het aanmeldingsformulier vindt u bij deze Nestor. Noteer deze dag alvast in uw agenda.
woensdag	10 april	Themamiddag: onderwerp 'de trouwpartij'. Dit wordt gepresenteerd door de heer Arie Niks, met als afsluiting bingo.
woensdag	24 april	Slotmiddag met daarin de prijsuitreiking van de spellencompetities, gezellig samenzijn en bingo.
woensdag	8 mei	Jaarlijkse fietstocht Het inschrijvingsformulier volgt bij de april Nestor. Bij slecht weer zal deze fietstocht worden verplaatst naar woensdag 15 mei 2013.

Sinterklaasmiddag

Tekst: José Staring



Op 28 november jl. werd bij de KBO Elst/Overbetuwe Sinterklaas gevierd. José Staring vertelt hierover in dichtvorm.



José Staring



Sinterklaas rijdt over daken met zijn Pieten en zijn paard,
want tradities dat zijn zaken, die zijn Sinterklaas veel waard.
Jaarlijks komt hij ons bezoeken met zijn mooiste tabberd aan
en dan zingen wij een liedje voor die oude man spontaan.
"Wie van ons moet bij hem komen?" is de vraag van menig lid.

En de één krijgt rode oren en de ander ziet lijkwit.
Maar als jij niet hoeft te komen, slaak je met een diepe zucht:
"Blij dat het nu weer voorbij is, ik ben nu weer opgelucht."
Ach, het was toch maar een grapje, het is nu alweer voorbij.
Nooit wordt er iets kwaads verteld, het is alleen maar plagerij.
Vijf personen moesten komen en het was bijzonder leuk.

Iedereen die heeft genoten en we lachten ons een deuk.
En bij al die mooie gedichten zat aan het einde af en toe,
voor sommige personen nog een hele leuke clou.

Sint noemde Lia Hartog een kleine dwerg,
maar gelukkig vond zij dat niet erg.

Voor Corry Strijbosch wou Sint de tijd stil laten staan
en daarom bood hij haar een kapot horloge aan.

Co v.d. Brakel is met 25 jaren het langste bij ons lid
en nog steeds een mannetje met pit.

Tom Pes is soms niet te stuiten
want hij moet al jaren fluiten.

Maar het leukste gedicht was toch voor Ger Daam,
daar had Piet goed zijn best op gedaan.

Deze Sinterklaascommissie heeft, zoals ze heeft beloofd,
zich voor deze speciale middag dan ook echt wel uitgesloofd.

Toen Sint al weer naar huis was, zongen we samen nog een lied.

't Was speciaal voor ons geschreven, dus het was echt expliciet.

Sinterklaas heeft erg opgekeken, toen hij een blik wierp in de krant.

"Wat zijn jullie het spoor bijster, hier vooral in Nederland?"

Iedereen piept over crisis: "Oh help, er komt recessie aan".

Maar in menige vakantie, zie je rijen dik mensen gaan.

Wat zeg je? Klinkt de Sint wat cynisch? - Nee hoor, helemaal verkeerd.

Want het is nog steeds de vraag: hoe of je dat interpreteert?

Oké, het zijn akelige tijden, veel meer crisis dan krediet.

Niemand weet wat het zal worden, zelfs Barack Obama niet.

Een kleine reünie

Drie oudjes zien elkaar na vele lange jaren terug:

"Wat doe jij sinds je met pensioen bent?"

De eerste zegt: "Ik fotografeer....."

De tweede zegt: "Ik tuinier....."

De derde zegt: "Ik doe opsporingswerk....."

"Aha.....en waarin?", vragen de twee anderen.

"Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn wandelstok, mijn valse tanden, mijn sleutels, etc., etc., etc."

Advent- en Kerstviering

Tekst: Ger Daam

Woensdag 12 december 2012 is er een Advent- en Kerstviering gehouden voor en door de leden van de KBO afdeling Elst. Al is Kerstmis pas over twee weken en branden er van de adventskrans officieel slechts twee kaarsjes. In de grote zaal van De Hoeksteen is de sfeer echt helemaal Kerstmis. Om 14.00 uur start de middag met een woord- en gebedsdienst met als voorganger seniorenpastor John Rademakers. Lucy Willemsen zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Het thema van deze viering is: 'Kerstmis feest van de stille hoop'. Het thema 'hoop' is de rode draad van deze viering. Het is een stemmige viering geworden mede dankzij de inbreng van pastor John Rademakers. Ook het licht heeft in deze viering niet ontbroken en met een kleine voorsprong op de werkelijkheid branden alle vier de kaarsjes van de adventskrans.

Dankzij de keuze voor bekende liederen heeft iedereen uit volle borst mee kunnen zingen. Het is een mooie viering geworden met teksten en liederen die volledig pasten bij het thema van deze viering.



Na de viering in De Hoeksteen ging iedereen naar de feestzaal in *Het Wapen van Valburg* om daar met de Kerstmiddag door te gaan. We beginnen met een kopje koffie/thee om onze van het zingen droog geworden kelen weer van vocht te voorzien. De sfeer die tijdens de dienst in De Hoeksteen is ontstaan, is in de zaal van *Het Wapen* gebleven.

Na het openingsgedicht van onze voorzitter is het een mooie middag geworden. Het eten is goed verzorgd door het personeel van *Het Wapen* en de drankjes smaakten goed. De afwisseling van de gedichten is dit jaar opvallend geweest. Ad van Mildert heeft weer een prachtig gedicht geschreven, dat is voorgelezen door Truus van Beek. Wim Meijer heeft met zijn bijdrage 'van wie het ook moge zijn' de sfeer goed aangevoeld.

Tot slot wenste de voorzitter ons allen met een fraai gedicht 'fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar', waarna de voorzitter en Truus van Beek iedereen hebben bedankt, die aan de voorbereiding van deze viering heeft meegewerkt. De medewerkers van *Het Wapen* zijn hierbij niet vergeten.

We kunnen terugkijken op een geslaagde en mooie Advent- en Kerstviering. Lof voor de mensen die dit georganiseerd hebben.



In gesprek met.....Piet Brouwer

Tekst: Ger Daam

*Het regent en het weer is somber als ik de voordeur achter mij dicht maak en een bezoek ga brengen bij de heer Piet Brouwer. Met Piet ga ik in gesprek over zijn werkzaamheden voor de KBO als BIH (= **B**elasting **I**nvul **H**ulp). Deze werkzaamheden voert Piet ook uit voor alle ouderenbonden ondergebracht bij de SBOG (= **S**amenwerkende **B**onden van **O**uderen in **G**elderland). Tijdens dit gesprek zijn veel onderwerpen ter sprake gekomen en blijkt dat Piet een doemens is. Mensen helpen staat bij hem met vette letters in zijn woordenboek.*

Wie is Piet Brouwer?



Piet Brouwer

Piet is geboren en getogen in Elst, is getrouwd, heeft twee kinderen, een jongen en een meisje, en een prachtige kleinzoon van 3,5 jaar. Op zijn kleinzoon past hij regelmatig op en dat is in zijn woonkamer ook te zien aan de kinderstoel en al het speelgoed. Het helpen van mensen is hem als kind door zijn vader, die plaatselijk vertegenwoordiger was van het sociaal fonds bouwnijverheid, met de paplepel ingegeven. Hierdoor is hij op jonge leeftijd in aanraking gekomen met sociale vraagstukken.

Is het hierdoor dat je de werkzaamheden als BIH bent gaan doen?

Piet denkt even na voordat hij op deze vraag antwoord geeft. Het geeft mij even tijd voor de koffie. "Ja", zegt Piet, "ik denk dat het heeft meegespeeld, maar het is ook ontstaan door mijn werkzaamheden bij Thomassen in De Steeg, Billiton in Arnhem en de Verzinkerij in Mook. Als lid van de personeelsvereniging en de Ondernemingsraad, kreeg ik te maken met diverse sociale vraagstukken en problemen. Hierdoor is er meer aandacht gekomen voor administratiewerk. En zoals ik al eerder heb gezegd, wil ik mensen helpen".

Wat is een BIH?

"Een **B**elasting **I**nvul **H**ulp is een vrijwilliger die op aanvraag bij mensen thuis komt en daar die mensen helpt en advies geeft bij het invullen van de belastingpapieren. Daarnaast helpen wij die mensen met het aanvragen van huur- en zorgtoeslagen, de administratie en zijn wij ook voor een deel sociaalwerker."

Kan iedereen BIH zijn of worden?

Piet geeft op deze vraag het antwoord als volgt: "Je moet administratief onderlegd zijn, een goede opleiding volgen en goed kunnen luisteren. Dus is mijn antwoord nee!

Ik heb mijn belastingpapieren in het verleden altijd door de FNV laten invullen. Mijn administratie was altijd in orde en ik keek toe hoe mijn papieren werden ingevuld. Hierdoor kwam de vraag vanuit de FNV of ik er iets voor voelde om belastinginvuller te worden en daar heb ik ja opgezegd. Na een opleiding van

ongeveer drie jaar ben ik uiteindelijk bij de FNV een zelfstandige belastinginvuller geworden".

Hoe ben je bij de KBO terechtgekomen?

"In het jaar 2010 vroeg Mariet Gabriëls (zij is **B**elasting **I**nvul **H**ulp bij de KBO) of ik in hun team wilde komen. Er waren twee invulhulpen en de aanvragen werden teveel voor twee personen. Zo is het gegaan. Via het SBOG worden wij ieder jaar door de belastingdienst bijgeschoold over de nieuwste ontwikkelingen van de belastingwet. Hierdoor kunnen wij met actuele gegevens mensen helpen bij het invullen van de belastingpapieren."

Piet, heb jij ook nog tijd voor andere hobby's?

"Ja, ik luister graag naar muziek en een grote hobby van mij is oude bromfietsen opknappen, zodat zij er weer als nieuw uitzien." Piet heeft vol trots mij een album laten zien van een bromfiets die niet om aan te zien was en die op de laatste bladzijde er als nieuw uitziet.



Hoe lang wil jij als BIH doorgaan?

"Zolang als ik het geestelijk aan kan en de veranderingen in de belastingwetgeving op kan nemen. Zolang wil ik met dit belangrijke werk doorgaan!"

Piet, wij wensen je heel veel voldoening met je werk als BIH en hopen dat je dit werk voor de leden van de KBO en alle ouderenbonden nog vele jaren kunt uitvoeren. Bedankt voor dit gesprek en al het werk voor onze leden.

Wat is een anagram?

Een anagram is een woord veranderen met dezelfde letters tot een ander woord. Neem bijvoorbeeld het woord: 'Griekenland'.

Wanneer je de letters van 'Griekenland' door elkaar gooit krijg je de zin:

"Er kan geld in"

Is dit toeval? Of heeft men dit geweten?

Hulp bij belastingaangifte

In de afgelopen jaren hebben veel KBO-leden de weg gevonden naar één van de KBO-belastinginvulhulpen. In januari jl. hebben deze invulhulpen de jaarlijkse bijspijkerkursus van de Belastingdienst (en gezamenlijke Ouderenbonden) gevolgd. Zij zijn weer klaar voor de nieuwe belastingcampagne.

Het juist en volledig invullen van de belastingaangifte blijkt voor veel mensen een lastige opgave. Ook in 2012 is er weer een aantal zaken gewijzigd. Gemaakte fouten kunnen leiden tot te hoge aanslagen of ander 'vervelend gedoe', (bijv. onjuiste aanslagen of een verzoek om aanvullende informatie) met de Belastingdienst. Het blijft interessant om u goed te laten adviseren en te laten helpen!

Naast de Inkomstenbelasting besteden de invullers ook aandacht aan de Zorg- en Huurtoeslag. Zo nodig kunnen zij die aanvragen, maar er wordt vooral bekeken of u niet teveel toeslag krijgt in verhouding tot uw (huidige) inkomen, waardoor u achteraf moet terugbetalen. Die vervelende situatie proberen zij te voorkomen.

Als u onlangs van de Belastingdienst een brief hebt gekregen met de mededeling dat u voortaan géén aangifte meer hoeft te doen denkt u misschien 'dat is mooi, hoef ik ook niets te betalen'. Dat is dan jammer, want mogelijk hebt u wel recht op teruggave van teveel ingehouden inkomstenbelasting, juist vanwege aftrek-mogelijkheden.

Daarom onze advies: **Bij twijfel, laat u altijd adviseren door onze invulhulpen!**

De invulhulpen komen op afspraak bij u thuis.

Uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld.

Als u, als lid van de KBO afdeling Elst Overbetuwe gebruik wilt maken van de 'invulhulp' dan kunt u direct contact opnemen met één van de onderstaande personen om een afspraak te maken.

Voor de hulp vragen wij een kleine vergoeding als bijdrage voor de door ons gemaakte kosten.

Niet-leden kunnen door (voor € 20,00 per jaar) alsnog lid te worden van de KBO de contributie vaak snel terugverdienen als zij gebruikmaken van de 'invulhulpen'.

Wie zijn de belastinginvulhulpen voor de KBO afdeling Elst:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. De heer Hein Tabois, | tel.nr. 0481-375719 |
| 2. De heer Piet Brouwer, | tel.nr. 0481-371085 |
| 3. De heer Frans Kusters, | tel.nr. 0481-375201 |
| 4. Mevrouw Mariet Gabriëls, | tel.nr. 0481-378168 |

Huishoudtips

Ouderdomsvlekken

Ouderdomsvlekken komen voornamelijk voor bij mensen vanaf middelbare leeftijd. De pigmentvlekjes ontstaan vooral op plekken, die veel in de zon komen, zoals de handruggen en het gezicht. Ze worden ook wel zonnevlekken of levervlekken genoemd. Ouderdomsvlekken zijn bijna altijd goedaardig. Behandeling gebeurt hoofdzakelijk omdat men het ontsierend vindt. De vlekken kunnen gebleekt worden. U kunt ze ook weglaseren of laten verwijderen met stikstof als u dat tenminste nodig vindt.



(Bron: De Dikke Bode – juli 2012.)

Nieuwjaarsmiddag

Tekst: Co van den Brakel



Co van den Brakel

Zoals ik las in het jaarprogramma besloot ik op woensdag 2 januari 2013 de nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen. Ik was om halftwee bij de Ontmoetingsruimte van Wervershove om een goed plaatsje te hebben. Er waren op dat moment slechts 5 mensen aanwezig, dus niet veel. Maar dat veranderde. Om even over 2 uur waren, denk ik, wel honderd mensen aanwezig. Wat was dan het programma? Het zou een bijeenkomst worden met muziek, maar ik zag geen orkest. Wel een meneer met een gitaar achter een microfoon. Ik vroeg aan Ger Daam, de voorzitter, wie dat was. Hij antwoordde mij: "dat is Henk Boogaard uit Apeldoorn en die gaat zelfgemaakte liedjes ten gehore brengen". Ger had daarover een tip van de Stuw gekregen. Ik was natuurlijk benieuwd wat ik te horen zou krijgen. Na welkomstwoorden door de voorzitter

werd een kopje thee/koffie geschonken met daarbij een lekker roomsoesje. Toen dat genuttigd was, werden drankjes geserveerd, om samen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Na deze ceremonie werd het woord gegeven aan Henk Boogaard met zijn gitaar. Nadat hij zich aan de aanwezigen had voorgesteld, gaf hij te kennen dat hij gerekend had op een 20 personen, maar dat hij nu wel opkeek op een geheel gevulde zaal. In bijna een uur bracht hij liedjes met bepaalde thema's uit het dagelijkse leven en waar niemand echt over nadenkt, ten gehore. Hij zong

liedjes over een knolpeer, ontstoken tandvlees, een wasknijper, iets over 'bieslook' en vruchten, een verhaal over de geur van Tante Joke, ook een lied over een 'huismeid' (het begin was een beetje schuin hoor, maar het was niet de dienstbode). Al met al was het een aangename liedjesshow met aan elk liedjeseinde de 'clou'.

Na afloop dankte Ger de liedjeszanger voor diens leuke inbreng. Vervolgens brachten Ger en José Staring middels een lang gedicht diverse aspecten van en uit het afgelopen jaar voor het voetlicht. Zij hadden er verschillende anekdoten in verwerkt. Voordat de bingonummers werden vertoond, las Ger nog een gedicht voor dat eigenlijk bij de opening van de middag voorgedragen had moeten worden. Het was in ieder geval een heel mooi gedicht. Als sluiting werden nog een paar rondjes bingo gedraaid met mooie prijzen. Om even over halfvijf werd een heel fijne en gezellige middag afgesloten met daarbij een wens van mij voor u allen:

Al het goede in het nieuwe jaar, vooral gezondheid.



Henk Boogaard vermaakt de leden van de KBO tijdens de nieuwjaarsmiddag

Voorjaarsgedicht

Is januari traag van gang,
De tweede maand duurt ons nooit lang.
Het lengen gaat nu merkbaar voort,
Wij kloppen aan de lentepoort.
De tweede (dat is 'Vrouwendag')
Plant zozegd de lentevlag.
Het slapend leven wordt weer wakker.
De tuinman spit weer op zijn akker.
Het dampgordijn wordt weggeschoven,
Wij zien herademend weer naar boven.
Toch is de winter nog niet oud.
Het is gedurig nog zeer koud.
Het vriest soms fel en zoveel graden
Als men op 't oog niet eens zou raden.
Zij al die helderheid, - heel gek,
Is er aan sneeuw toch geen gebrek.
De laatste week is werkelijk
In deze maand opmerkelijk.
Niet zelden is het dan zo fijn
Dat men zich waant in mei te zijn.

P. de Haas (bron: internet)

Watersnood

Er is een overstroming en bij een priester, die vast zit in die overstroming, staat het water al tot aan zijn knieën. Komt er een motorboot langs met mensen erop die zeggen: "Stap toch in, straks verdrink je nog!"

De priester zegt rustig: "Nee, God zal mij wel redden".

De motorboot gaat verder. Na een tijdje staat het water al tot zijn middel, komt er weer een motorboot voorbij en die mensen zeggen: "Stap toch in, straks verdrink je nog!" Maar de priester zegt rustig: "Nee, God zal mij wel redden".

Na een tijdje staat het water al tot aan zijn kin en weer komt er een motorboot voorbij met mensen die zeggen: "Stap toch in want je verdrinkt bijna!" Maar de priester zegt weer rustig: "Nee, God zal mij wel redden". En de motorboot gaat verder.

Na een tijdje is de priester verdronken. In de hemel vraagt hij een beetje boos aan God: "Ik heb altijd geloof gehad in U maar U hielp mij niet!"

Waarop God antwoordt: "Ik hielp u niet?..... Ik stuurde je nog wel drie motorboten langs".

Woordspelingen

Hoe noem je een:

Mens in de woestijn?	- Zandloper.
Aandeel in munitie?	- Knaleffect.
Te vroeg geboren negerbaby?	- Spoednikker.
Plasje van een gymleraar?	- Gympies.
Miljonair op het toilet?	- Rijke stinkerd.
Hut van een eskimo?	- IJshockey.
Vlo op de kerktoren?	- Een hoge piet.
Pedicure zonder werk?	- Voetzoeker.
Meisje in ondertrouw?	- Aangetekend stuk.
Piloot op het toilet?	- Bommenwerper.
Miskraam op z'n Italiaans?	- Bambino defiasco.
Chinese bips?	- Wang-snee-wang.
Chinese scheet?	- Wang-snee-wang-pang.
Chinese BH?	- titi-hanghang.
Chinese belastingophaler?	- Ping Pong foetsie.
Garderobejuffrouw?	- klerewijf.
Achterwerk van een boef?	- Rovershol.
Plasje van de Koningin?	- Jus d'orange.
Sinterklaas met een lamp?	- Schijnheilige.
Paren van ijsberen?	- Koud kunstje.

Samenstelling bestuur KBO afdeling Elst

Secretaris en waarnemend voorzitter:	Ger Daam
Penningmeester:	Baldewijn Vos
Bestuursleden:	Mieke Kortman
	Frits van Ommeren
	Engelien van Braak
	Riet de Jager

Puzzel

Deze puzzel is opgesteld door de heer Co van den Brakel.

Z	C	I	W	A	S	E	L
T	H	G	E	U	P	P	D
A	K	R	A	R	D	O	N
L	T	R	A	N	T	V	A
E	G	Z	W	E	E	A	G
N	I	G	Z	N	R	D	A
C	H	N	A	T	E	U	S
A	M	G	A	U	R	N	K

Wij zoeken een woord van 10 letters.

Het woord krult als een slang door de letterbrij. De vakjes waarin de letters staan, moeten met de RECHTE onder-, boven- of zijkant aan elkaar sluiten en mogen eenmaal gebruikt worden. Het gezochte woord begint met de letter Z. Inleveren vóór 19 maart 2013 bij de heer Co van den Brakel, De Kist 35-A in Elst.

Oplossing:

Ingezonden door:

Adres: